

Van de redactie . . .

“Feest”dagen

We naderen binnenkort een behoorlijk aantal “feestdagen”. Denk maar aan Sinterklaas, de advent, Kerstmis en nieuwjaarsdag. De meeste van deze feestdagen worden gevierd in de familiekring. We nodigen daar zelden vreemden voor uit.

We staan er te weinig bij stil dat er genoeg mensen zijn die geen familie hebben, of die wel familie hebben maar dat die niet komen of waarbij men niet welkom is. Denk aan alleenstaanden, gebroken families, ontheemden enz. Hoe zouden deze mensen omgaan met “feestdagen”.

Je bent nergens welkom. Zelfs winkels e.d. zijn meestal dicht op deze dagen. Voor veel van deze mensen zijn het de eenzaamste dagen van het jaar.

Zou hier nu niets aan te doen zijn?

Natuurlijk wel, maar je moet het ook willen. Je kunt op deze dagen mensen uitnodigen bij je thuis of hen vragen met je mee te gaan naar een kerkdienst of andere gelegenheid. Ook kun je best enig deel van zo’n dag besteden om iemand te bezoeken. Het sturen van een simpel kaartje geeft al wat verlichting. Men heeft in ieder geval aan mij gedacht.

Als we op deze manier omgaan met onze medemensen dan kunnen we met Kerstmis terecht zeggen: vrede op aarde.

Ook zou het bij de jaarwisseling een goed voornemen zijn om in het komende jaar wat meer stil te staan bij onze medemensen.

Ik wil u, mede namens het hele redactieteam, in ieder geval alvast hele prettige en gezegende feestdagen wensen.

Namens de redactie

André van Belkom

Van de pastores....

Kerstmis én Pasen

Bethlehem, Advent 2012

Open brief van Maria aan alle mensen,

Beste mensen,

Ik zie hoe, tweeduizend jaar na de geboorte van onze zoon, vele mensen zijn boodschap misbruiken. De echte gelovigen zijn snel geteld...

Daarom deze begeleidende brief bij het evangelie dat u in de kerstnacht kunt beluisteren.

U moet me niet geloven, maar er was die nacht in Bethlehem in feite niet veel bijzonders aan de hand. Er was eigenlijk alleen maar een familie-aangelegenheid: onze Zoon werd geboren en we noemden hem Jezus. Het werd pas een wereld-aangelegenheid dertig jaar later, toen Hij als een volwassen mens de moed had om voor zijn geloof te sterven. Dat geloof hadden we Hem zelf doorgegeven, zoals sommigen onder jullie bij hun kinderen ook doen. En Hij had het allemaal zo goed begrepen dat Hij het ook in daden wou omzetten. En toen er op een sabbat in de synagoge van Nazareth werd voorgelezen uit de profeet Jesaja, die sprak over de tijd dat de Messias zou komen, zei Hij: "Die tijd moet dan maar eens aanbreken, vandaag begin ik eraan!"

En toen Hij drie jaar lang consequent had gedaan wat Hij die keer gezegd had, maakte men een einde aan zijn leven. Hij stierf voor wat Hij overal had uitgeroepen, en daar heb ik deze woorden het best van onthouden:

"Wie zijn leven niet afstemt op een kind, zal geen toekomst zien!" Ik was erbij toen Hij stierf. Het was de meest verdrietige en tegelijk de grootste dag van mijn leven, want ik wist: een Zoon van God is opgestaan. Toen, met Pasen in Jeruzalem: toen werd het voor mij pas echt Kerstmis. En ik zou u, die met Kerstmis zijn geboorte gaat vieren, willen zeggen: Vergis u niet in de datum, want zijn echte geboorte is onvoorstelbaar zonder zijn sterven en verrijzen.

(Bron onbekend)

- Aldus de brief van Maria –

Dus dat is waar het eigenlijk om gaat met Kerstmis. Geen groots geboortefeest, maar de geboorte van een kind die als volwassene zegt 'Die tijd van de Messias moet dan maar eens aanbreken. Vandaag begin ik eraan.' Een

kind dat wordt geboren in een stal, in het veld, tussen herders, de armen en de verachten in de joodse samenleving. Jezus, zoon van Maria en Jozef. Een vluchtelingenkind, kwetsbaar en afhankelijk. In een uithoek van het grote Romeinse rijk, in een plaatsje achteraf, daar wordt het kind geboren waarmee God de toekomst opnieuw begint.

Jezus, Emmanuel, God met ons. In dit kind, in deze mens spreekt God de wereld opnieuw aan, spreekt God ons mensen opnieuw aan. Niet in macht, pracht en praal, maar in alles wat kwetsbaar is en klein. Als je wilt weten hoe God het voor heeft met zijn mensen, als je wilt weten hoe mensen eigenlijk door God bedoeld zijn, kijk dan naar Gods zoon, kijk dan naar Jezus en zijn leven. Als je wilt weten hoe je licht en ruimte kunt maken om je heen, voor jezelf en anderen, kijk dan naar Jezus en hoor zijn verhaal. Hij leerde ons opnieuw om zelf de eerste stap zetten, om ontwapenend met elkaar om te gaan. Hij leerde ons over gerechtigheid in plaats van op eigen strepen blijven staan, over muren afbreken, grenzen verleggen. Hij leerde over vergeven, zeventig maal zeven maal en over durven breken en delen wereldwijd.

Hij was als het licht dat in de duisternis schijnt, vooral voor kwetsbare en weerloze mensen. Waar mensen hopeloos vast zaten, geen toekomst meer hadden, geen licht meer zagen, daar bracht hij een omwenteling. Hoe Hij sprak, hoe hij met mensen omging, daar werden ze beter van, daar kwam de hoop weer terug, daar werd het licht. Jezus liet zien dat ieder mensenleven voor God waardevol is, wie of wat je ook bent, of je er bij hoort of niet. Hij reikte mensen uitzicht aan, een nieuwe toekomst, Gods toekomst, die mensen ook elkaar kunnen schenken.

Het is aan ons om ons aan te sluiten bij die oproep van Maria, bij die woorden van Jezus: 'Die tijd van God moet dan maar eens aanbreken. Vandaag begin ik eraan.' In ons verlangen naar licht, liefde en vrede, in onze zorgzaamheid voor elkaar, in onze verbondenheid die leven doet, daar krijgt Jezus een plaats in ons midden, daar wordt Gods toekomst met mensen zichtbaar, daar zal het pas echt Kerstmis zijn.

Mede namens mijn collega pastor Okonek wens ik iedereen voor straks een Zalig Kerstmis toe en een nieuw jaar waarin wij ons nog meer verbonden mogen voelen met elkaar en met God.

pastor Dorenda Gies

Kroniek . . .

Doopviering in onze parochies

Als u uw kind in een van onze parochies wilt laten dopen, kunt u zich aanmelden bij het Inter-parochieel secretariaat (info@rk-parochies.nl), of telefonisch (0522-252782) op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. De doopvoorbereiding is gezamenlijk, waarna er in de afzonderlijke parochies wordt gedoopt.

Van het bestuur . . .

UITNODIGING

Ieder jaar legt het Parochiebestuur verantwoording af aan de parochianen over het voorgaande jaar. De verantwoording over 2011, inclusief de financiële verantwoording, zal plaatsvinden op

zondag 16 december a.s.

(Na afloop van de viering van 10.00 uur)

Aansluitend aan deze viering is er eerst voor iedereen koffie/thee in de hal en daarna vindt de verantwoording plaats in de kerkzaal.

Alle belangstellende parochianen worden hiervoor van harte uitgenodigd!

Het parochiebestuur

Collecteopbrengsten:

<u>Datum</u>	<u>1^e</u>	<u>2^e</u>	<u>Bijzondere 2^e collecte</u>
9/9	129,28	99,90	
16/9	115,75	99,82	Pax christi
23/9	79,43	65,06	Pax Christi
30/9	57,15	67,30	
7/10	83,43	224,02	Wereldmissiedag voor jongeren
14/10	82,77	72,03	
18/10 uitvaart	83,41		
21/10	133,74	241,64	Wereldmissiedag
28/10	43,15	44,55	
2/11	132,78		
4/11	159,21	236,87	Koren

De 1^e collecte is altijd voor de eigen parochie en de 2^e collecte voor onze verplichtingen aan het samenwerkingsverband en het bisdom, tenzij er een speciale collecte voor een goed doel is.

Collectedoelen komende periode:

2 t/m 23 december

Adventsactie, welke dit keer is bestemd voor Malawi, zie elders in dit blad.

Actie kerkbalans 2012

Denkt u aan de actie kerkbalans 2012. Mocht u uw bijdrage nog niet of niet geheel hebben overgemaakt, vriendelijk verzoek om dit alsnog te willen doen vóór 31 december a.s.

Actie kerkbalans 2013

De jaarlijkse actie voor de geldelijke bijdrage voor de instandhouding van onze parochie zal dit jaar plaatsvinden van 13 tot 27 januari 2013. Deze landelijke actie, waaraan ook de protestantse kerken aan mee doen, heeft als motto: “**Wat is de kerk U waard**”.

Eigenlijk mogen we best wel trots zijn op onze eigen Stephanus parochie. We zijn op precies het goede moment verhuisd naar ons nieuwe kerkgebouw, wat toch een grote vooruitgang is geweest. Onze huidige kerk straalt zoveel meer warmte en geborgenheid uit dan het vorige gebouw. Met inzet van veel parochianen is het interieur prachtig geworden.

Ook hebben we een prachtig pastores team, met Dorenda Gies en Józef Okonek.

Bijzonder aan onze parochie is dat we in staat zijn om traditie en moderniteit op een goede manier weten te integreren zodat iedereen zich thuis blijft voelen. Daar is niet alleen het pastoresteam een afspiegeling van, maar ook in de liturgie wordt daarmee rekening gehouden.

Het zijn onrustige tijden in Europa, niet allen wat betreft de kredietcrises, maar ook de crisis die het Christendom in Europa doormaakt. Dat de Nederlandse samenleving steeds meer seculier wordt is een gegeven. Diezelfde samenleving lijkt ook steeds minder open te staan voor religieuze waarden. Vaak denk ik dat de gemiddelde seculiere Nederlander geen weet meer heeft van wat er in een parochie gebeurt en waarom mensen er zo'n grote waarde aan hechten.

Kortom, katholiek zijn is vandaag de dag roeien tegen de stroom in. (Maar misschien is christen zijn dat altijd wel geweest). Veel parochianen zullen het toch belangrijk vinden dat onze parochie vitaal mag blijven. Daar hoort ook een gezonde financiële situatie bij, hetgeen zonder uw steun onmogelijk is. Op dit moment zijn de bijdragen niet voldoende om de kosten te dekken.

Willen we ook in de komende jaren zowel over een priester als een pastoraal werker blijven beschikken binnen het samenwerkingsverband, dan zullen de inkomsten van onze parochie noodzakelijkerwijs moeten stijgen.

Parochianen worden zo mogelijk persoonlijk benaderd voor hun kerkbijdrage.

De actie kerkbalans vindt plaats van 13 januari tot 27 januari 2013. In deze periode zullen de enveloppen voor de kerkbijdrage bij een aantal parochianen worden bezorgd en een week later weer worden opgehaald, alle overige parochianen ontvangen de envelop per post. Interessante informatie kunt u ook vinden op internet: www.kerkbalans.nl

De actie kerkbalans wordt in onze parochie gecoördineerd door de financiële werkgroep bestaande uit: Leo Jansen, Jos Mentink, Stefan Spekrijse en André Klaassen.

Bijdrage parochieblad.

In dit nummer van het parochieblad treft u wederom een verzoek voor uw vrijwillige bijdrage aan de kosten voor het parochieblad.

Bij voorbaat dank voor uw bijdragen,
André Klaassen, penningmeester

KINDJE WIEGEN 2012

Kent u ze nog, de oude kerstliedjes?
Maria die zoude naar Bethlehem gaan,
't Is geboren het Goddelijk Kind,
Midden in de winternacht.

Op 1e Kerstdag worden ze weer
gezongen in onze kerk. Er worden
ook enkele nieuwe liedjes gezongen.

Het Kerstverhaal is weer herschreven. De rollen zijn verdeeld. De jongeren zijn weer enthousiast aan het oefenen geslagen om er ook dit jaar weer een succes van te maken. Het beloofd wat te worden, want er zijn dit jaar 20 jongeren die meedoen, waaronder 7 nieuwe spelers!

Ook ons eigen kinderkoor is er weer bij. Zoals elk jaar is Kindje Wiegen hét kerstspel voor jong en oud. En natuurlijk kunt u, met of zonder kind, naar de kerstgroep in de stal kijken.



**EERSTE KERSTDAG om 14:30 uur KINDJE WIEGEN
in onze St. Stephanuskerk**

KINDJE WIEGEN



Met medewerking van: Kinderkoor de Stephannootjes

Wat: Kerstmusical voor kinderen

Wanneer: Eerste Kerstdag om half drie

Waar: St. Stephanuskerk te Meppel.

(Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30)

U bent allen van harte uitgenodigd.

Entree is gratis.



Van de werkgroepen . . .

Berichten van de werkgroep Liturgie

Samengesteld koor op eerste kerstdag

Net als voorgaande jaren willen we voor de viering op eerste kerstdag weer een koor samenstellen. Dit koor bestaat uit leden van onze koren en parochianen die het leuk vinden om een keer mee te zingen. Zodat ook de viering op kerstochtend muzikaal omlijst wordt.

We hebben Jos Bouman weer bereid gevonden om het koor te dirigeren. Dit jaar willen we ook een keer gaan oefenen en wel op DONDERDAG 20 DECEMBER om 20.00 uur. We hopen dat er vele stemmen zijn die mee willen zingen. Opgeven hoeft niet van te voren. Elke enthousiaste zanger(es) is van harte welkom op de oefenavond en/of op kerstochtend in onze kerk.

Oproep

Hierbij een herhaalde oproep voor vrijwilligers. We zijn op zoek naar vrijwilligers die tijdens de viering als collectant willen optreden. Er zijn momenteel nog maar vijf collectanten actief, waarvan de meesten ook nog andere activiteiten voor de parochie vervullen. Gegadigden kunnen zich melden bij Taco Hofland. (hofland@home.nl of tel. 261964)

Bijzondere collecte

Tijdens de vieringen van eerste advent en tweede advent zal gecollecteerd worden voor een zusterparochie in Malawi. Elders in dit blad kunt u lezen waarvoor de collecte is bestemd. Annet Hofland is dit jaar voor de tweede keer naar Malawi afgereisd, één van de armste landen ter wereld. Zij beschrijft hoe met bescheiden middelen grote successen kunnen worden bereikt.

Rozenkransgebed

Omdat er in de maand oktober goede belangstelling was voor het rozenkransgebed wordt er vanaf de maand november op de tweede dinsdag van elke maand de rozenkrans gebeden.

Niet zoals in de maand oktober om 19.00 uur maar een kwartier eerder.

Dus:

Elke **TWEEDE DINSDAG** van de **MAAND** om 18.45 uur
ROZENHOEDJE BIDDEN in de **MARIAHOEK**.

Misdienaarsuitje

De misdienaars hebben zich op zaterdag 20 oktober kunnen uitleven in pony park Slagharen. Met name de wildwaterbaan en de vrije val waren zeer in trek. Onze jongste misdienaars Dani, Josef en Lemuël waren 's middags om drie uur pas zoek. Gelukkig hebben we iedereen weer gevonden en 's avonds om zes uur veilig thuis afgeleverd.



Graf- en urnenkaars

Nu de urnenmuur op de begraafplaats Hesselingen is ingezegend, bieden we de parochianen de mogelijkheid om kaarsen te branden bij het graf van een dierbare of bij de urnenmuur. De kaarsen kunnen in de kerk worden aangeschaft voor 1 euro per stuk.

Adventkrans en zonnewende

Het naderen van het licht wordt in de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van de adventskrans, die in alle kerken en in sommige scholen en huiskamers wordt opgehangen. Een Adventskrans is doorgaans gemaakt van dennengroen of andere natuurlijke materialen en draagt vier kaarsen, voor elke zondag van de Advent één. Op iedere adventszondag wordt één kaars ontstoken, net zolang tot op de laatste zondag vier brandende kaarsen het naderende kerstfeest aankondigen.

De adventskrans lijkt in zekere zin op een rad. Die gelijkenis is niet toevallig, maar vindt zijn oorsprong in een oud gebruik van de Germanen. Voor de heidense Germanen was de tijd dat de zon een aantal dagen stilstond aan de Hemel - de zogeheten 'winterzonnwende' – reden voor het heiligste feest van het jaar. Als de zon stilstond, zo dachten de Germanen, 'werkte' zij niet. Het zou goed zijn als de mensen uit eerbied voor de zon het werk ook zouden laten. Gedurende de tijd dat de zon aan de hemel stilstond lieten de Germanen daarom alle arbeid rusten. Geen wagen- of spinnewiel mocht draaien. Symbolisch werd dit uitgedrukt door een met bosgroen versierd wagenrad aan het plafond van de woning te hangen. Het is dit wagenrad dat door missionarissen bij de kerstening van de Germanen als basis voor de adventskrans werd genomen. De periode van rust rond de zonnwende verklaarden de missionarissen verder tot een periode van inkeer en boete, die paste bij een tijd waarin de komst van Christus wordt verwacht. (bron: rkk.nl)

Namens de werkgroep Liturgie wens ik u een inspirerende advents- en kersttijd toe.

Taco Hofland

Eerste Heilige Communie

Aan alle ouders met kinderen die voor de Eerste Heilige Communie in aanmerking komen en in onze administratie bekend zijn, is inmiddels een aanmeldingsbrief gestuurd met daarin tevens de uitnodiging voor een informatieavond op **donderdag 6 december 2012** om 20.00 uur in de voorzaal van onze kerk.

Heeft u een dergelijke brief niet ontvangen en heeft u wel belangstelling, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met Betsie van Dam: 256047 of per mail: vandam-kinds@home.nl en u ontvangt de aanmeldingsbrief alsnog.

Aanmelden voor de Eerste Heilige Communie 2013 **uiterlijk 2-12-2012**. De Werkgroep Eerste Communie bestaat momenteel uit de volgende personen: Pastor Dorenda Gies, Betsie van Dam, Hannie Peeters en Sabine Wijffjes.

Esther Bosman heeft de werkgroep i.v.m. andere activiteiten moeten verlaten.

We danken Esther voor haar inzet en samenwerking!

Werkgroep Eerste Communie.

Adventsproject van de bloemendienst

Dit nieuwe kerkelijk jaar C volgen we de evangeliëlezingen uit Lucas. Tijdens een samenzijn lezen we de teksten en proberen daaruit, geïnspireerd door elkaar, voor elke week schikkingen te maken met bloemen, kleuren en materialen die staan voor een bijpassende symboliek. De eerste zondag lezen we Lucas 21,25-28.34-36 als thema: “weest daarom altijd waakzaam”:

- * paars kleed : staat voor inkeer en bezinning
- * bruine krans : staat voor chaos in de wereld
- * hoge glazen kolom : verbeeld een uitkijktoren [waakzaamheid]
- * groene krans : hoop en verwachting, groei, leven en toekomst
- * paarse “ogen”: die vanaf hoogte rondom “uitkijken” naar alle kanten
[waken]
- * stompkaars : staat voor gaan naar het Licht

De andere zondagen proberen we met kleine aanpassingen aan de schikking een thema uit die lezing ook te verbeelden.

Met vriendelijke groeten, de bloemendienst

KBO gaat op reis,

KBO Meppel heeft al enkele malen een reis georganiseerd en dat is zo goed bevallen dat wij het voornemen hebben om in het voorjaar weer met een groep op reis te gaan. Dit keer is de keus gevallen op een 9-daagse reis naar Boedapest en omgeving.

In Hongarije vindt u een smeltkroes van westerse en oosterse invloeden. Maar Hongarije is ook een land met een trotse en zeer gastvrije bevolking, die veel waarde hecht aan de eigen taal, cultuur en tradities. Tijdens deze reis bezoeken we o.a. het sfeervolle Boedapest met zijn prachtige burchtheuvel en het visserbastion, maar ook de basiliek van Esztergom, het schilderachtige Szentendre en de poesta.

Wij verblijven in hotel Visegrád, gelegen aan de prachtige Donauknie. Het hotel beschikt over een overdekt zwembad en sauna .

Vertrekdatum maandag 13 mei 2013, terugkomst dinsdag 21 mei 2013.
Vervoer per luxe touringcar, met een ervaren chauffeur die zich samen met zijn echtgenote over ons zal ontfermen.

De prijs voor deze reis bedraagt € 695,-- per persoon. Toeslag voor 1-persoonskamer € 100,--.

Deze prijs is op basis van halfpension, dus ontbijt en avondeten.

Wij hebben nog plaats over, dus u bent van harte uitgenodigd om met ons mee te reizen.

Voor meer informatie betreffende deze reis kunt u contact opnemen met: Ria Claassen tel. 0522-252601, of Gerda Klaassen tel.0522-244082

KBO Meppel
Gerda Klaassen-Rosenbrand (secretaris)

Nieuws van de beheerder van de begraafplaats

WIE KENT WIE, en kunt u mij helpen?

Na het inventariseren van de rechthebbenden c.q. nabestaanden van de graven op onze begraafplaats blijkt dat door verhuizingen overlijden enz. de rechthebbenden c.q. nabestaanden van verschillende graven niet zijn te achterhalen. Daarom wil ik uw hulp vragen.

Mijn vraag is dan ook kent u familie van:

Beckerman, August Carl	overleden 23-3-1944
Beckerman v d Meer, N.	overleden 17-8-1976
Ligthart, Bernardus S	overleden 22-11-1972
Ligthart-Janssen, M.	overleden 16-04-1975
Janssen, J.	overleden 14-03-1984
Silvius, Wilhelmus Joh.	overleden 10-10-1991
Schwering, Leonardus	overleden 22-11-1976
Schwering-Wolbers, JG	overleden 20-02-1937
Vermaning, Cherk	overleden 31-12-1966
Laagland-Bosman, J.M	overleden 11-02-2003

Daarnaast ben ik nog op zoek naar de huidige adressen van:

Mevrouw H. Rutte-Jansen en

Mevrouw A. Schaaf heeft gewoond op het adres Rembrandtlaan 94 Meppel

Indien u van bovenstaande namen de familie kent wilt u mij dan bellen of een email sturen?

Hartelijk dank voor uw medewerking namens,

Beheerder van de begraafplaats "Hesselingen"

Jan Faber

Luzernevlinder 60

7943 TE Meppel

Tel 0522-241791

Email begraafplaats@rkkerkmeppel.nl

Inzegening van de urnenmuur

Een lang gekoesterde wens van onze St. Stephanus parochie is op zondag 21 oktober in vervulling gegaan. Na een feestelijke viering waarin pastor Okonek en pastor Gies voorgingen zijn parochianen en belangstellenden naar de begraafplaats Hesselingen gegaan. Onder grote belangstelling van parochianen, genodigden, belangstellenden en zelfs de pers is rond 12.00 uur de urnenmuur op de begraafplaats Hesselingen door pastor Okonek ingezegend.

Ter begroeting was er een gebed en een lezing uit Exodus 13,21-22. Daarna was er een samenhang.

Tijdens de voorbeden werd er door 7, bij de totstandkoming van de muur betrokken parochianen een kaarsje aangestoken. Na een stilgebed het Onze vader en Wees gegroet, zongen we nog een lied en werd de zegen uitgesproken. De urnenmuur werd gezegend met de woorden *”We zegenen deze urnenmuur met wierook opdat onze gebeden als rook opstijgen naar de levende God. We zegenen met water, gewijd in de Paasnacht. Het is het doopwater, waarmee we onze nieuwe geboorte in God vieren.*

Dat ook wij allen erdoor gezegend mogen worden en aangeraakt door de levende God die Bron van alle leven is.”



Na de inzegening namen vele aanwezigen een kijkje in het eveneens gerenoveerde en nu opengestelde kapelletje waar onze oude paarskaars een mooie plek heeft gekregen. De nieuwe urnenmuur en het kapelletje vormen samen met het gerenoveerde kerkhof, waar verharde paden zijn aangelegd het groen is onderhouden en oude grafmonumenten zijn opgeknapt, een prachtige stilteplek in onze stad. Een plek om als parochie trots op te zijn. Een plek die tot stand is gekomen en zijn toekomst dankt aan de onuitputtelijke inzet van vrijwilligers en de vrijgevigheid van onze parochianen.

Bestuur en parochianen kunnen trots zijn op dit resultaat!

Voor informatie over onze begraafplaats en de urnenmuur (tarieven, reserveringsmogelijkheden, etc) kunt u terecht bij de beheerder:

Jan Faber

begraafplaats@rkkerkmeppel.nl of tel: 0522-241791

Minder kerstzang

In de Kerst Attentie Commissie (KAC) zijn alle kerken en kerkelijke gemeentes van Meppel vertegenwoordigd. Zij organiseert de kerstzang in het ziekenhuis en de verpleeghuizen op de morgen van de tweede Kerstdag.

In het oude Diaconessenhuis werden vroeger alle deuren opgezet zodat de patiënten de kerstzang, uitgevoerd door leden van de plaatselijke kerken in het trappenhuis, konden volgen. Na de nieuwbouw met meerdere verdiepingen was dit niet meer mogelijk en werd de zang live uitgezonden via de interne omroep. Gebleken is nu dat door het vroege tijdstip, waarop vele verpleegkundige activiteiten plaatsvinden, de kerstzang vrijwel niet meer wordt gevolgd.

De KAC heeft daarom besloten deze activiteit te beëindigen.

De Kerstzang zal wel in Reggersoord en De Schiphorst doorgaan. In deze tehuizen is het mogelijk om op de afdelingen te zingen en bestaat vaak een – wederzijds gewaardeerd – contact met de bewoners. In Reggersoord wordt op de tweede Kerstdag om 9 uur begonnen en in De Schiphorst om 10 uur. Iedereen die een vocale bijdrage tot deze activiteit kan leveren in van harte uitgenodigd.

Werkgroep contactpersonen

De werkgroep contactpersonen probeert contacten te leggen en te onderhouden vanuit de parochie naar de parochianen, maar we zijn ook aanspreekpunt van de parochiaan naar de kerk toe.

Dit doen we o.a. door op zieken/bejaarden en kraambezoek te gaan, rouwenden te steunen en nieuwkomers in onze parochie welkom te heten. In verschillende wijken van Meppel en omliggende dorpen zijn er contactdames waar U zich kunt melden als U om welke reden dan ook bezoek wilt of vragen heeft. Ziet U dat in Uw omgeving iemand is die aandacht of bezoek nodig heeft, hebben wij graag dat U dit ook doorgeeft, want niet iedereen meld zichzelf. Hieronder vindt U de lijst met namen van de contactpersoon van Uw wijk die U gerust kunt bellen. Hopelijk kunnen we iets voor U betekenen.

Koedijklanden	A. Hertsenberg	0522	256694
	B. Flederus		259701
	M. Faber		241791
	A. van Dijk		260650
Bergierslanden	M. Faber		241791
Oosterboer-Ezingebuurt	A. van Houten		262603
	A. Schobben		263198
Haveltermade	M.J. Westra		252766
	Centrum	J. Knappe	259726
Wanneperveen	M. Mentink		256852
	T. Withaar		244383
	M. Leeuw		281473
	D. Helmich		443195
De Wijk-Koekange	D. Helmich		443195
Staphorst	B. Boldewijn		463035
Nijeveen	S. Evers		491988
	M. Schiphouwer		491194
Havelte-Uffelte	E. Smid	0521	350422
Ruinerwold	F. Huser		481550
Reggersoord-Schiphorst	A. Pragt		253909

Onze kerken

De deuren in de O. L.Vr. Visitatie in Hoogeveen

Als de apostel Johannes op het eiland Patmos verblijft
kan en mag hij zien wat er in de hemel aanwezig is.
Rondom de troon van God zag hij vier levende wezens.
Die wezens vertegenwoordigen de schepping.
Zij zijn om en bij de troon om aan God te geven
de lof en de aanbidding van al wat is geschapen
Deze wezens zijn op de deuren afgebeeld.
Bovenaan rechts zien we een engel
met het gezicht van een mens.
Deze engel is ook een symbool voor de evangelist Mattheüs.
Bovenaan links zien we de afbeelding van een leeuw.
De leeuw is het symbool van de evangelist Marcus
Onderaan links zien we een vliegende arend
Deze vogel is het symbool van de evangelist Johannes.
Onderaan rechts zien we een rund.
Die staat symbool voor de evangelist Lucas.



Van het bisdom . . .

Spetterend Kerstgala voor jongeren op 22 december

Kerstmis is in aantocht. De winkels liggen vol met kerstspullen en de supermarkten beginnen alweer uit te puilen met de lekkerste delicatessen. Toch vieren we met Kerst meer dan lekker eten en een nieuwe iPad onder de kerstboom. Als jij samen met jongeren uit alle hoeken van het bisdom Groningen-Leeuwarden samen het kerstfeest wilt vieren kom dan op 22 december naar Dronrijp (Friesland). Daar organiseert jongerenpastoraat Rafaël, samen met het Jongerenplatform van het bisdom, een spetterend kerstgala.

Natuurlijk staan we stil bij de geboorte van Christus.

Om 19.15 starten we met een feestelijke Eucharistieviering met onze bisschop, mgr. de Korte. Vervolgens zetten we de avond met het gala voort. Dit belooft een mooie en gezellige avond te worden, waarbij we elkaar kunnen ontmoeten, bij kunnen praten en nieuwe mensen kunnen leren kennen. Dat alles in kerstsfeer, onder het genot van goede muziek, dans en karaoke.

Kom en ervaar hoe mooi het is om met een grote groep katholieke jongeren bij elkaar te zijn, samen het geloof te vieren en samen een fantastische avond te hebben! Is er een mooiere manier om samen de geboorte van Christus te vieren en in kerstsfeer te raken?

Ken je meer jongeren uit je parochie? Neem ze dan mee! Kom je alleen? Ook geen probleem!

Nog even de feiten op een rij:

Datum: 22 december 2012

Locatie: Kerk en parochiehuis Dronrijp (Dûbelestreek 16, Dronrijp)

Aanvangstijd: 19.15 uur

Leeftijd: Vanaf 12 jaar

Kleding: Gala

Eindtijd: Ongeveer 24.00 uur

Kosten: € 2,50

Jongeren bisdom Groningen Leeuwarden

Overigen . . .

Advent 2012

Verbonden in liefde samen bouwen aan de toekomst

Kortgeleden vierden we samen het lustrum van onze mooie kerk. De kerk is een plaats waar mensen God kunnen ontmoeten. Hoewel ik een kind ben van de St. Stephanus parochie, zit ik niet elke zondag in de kerkenbanken. Wel heb ik tijdens mijn reizen naar Malawi, een land in Afrika, mogen ervaren dat je God ook buiten de kerk kunt ontmoeten. In ontmoetingen met andere mensen.

Afgelopen voorjaar bezocht ik in Malawi de plaatsen en de mensen die mij vier jaar geleden tijdens mijn eerste bezoek hadden geraakt. Een van die mensen is mijn vriendin Victoria Kingstone. Als alleenstaande moeder van haar driejarige dochter Oha is het leven niet altijd gemakkelijk in een land als Malawi. Toch zet zij zich vol enthousiasme in voor de katholieke parochie in haar dorp Maldeco, vlakbij districts hoofdstad Mangochi.



Ik werd na vier jaar afwezigheid ontvangen door Victoria en haar ouders alsof ik een verloren dochter was. De gastvrijheid die zo kenmerkend is voor Malawi en haar inwoners was hartverwarmend. Nergens werd het voor mij duidelijker: de kerk is niet een *huis* vol liefde; de kerk is de gemeenschap van *mensen* die zich verbinden in liefde.

De parochie van St. Magdalena in Canossa Parish (Koche Parish) in het dorp Maldeco heeft een diepgewortelde gemeenschapszin en dat uit zich op

velerlei manieren. Niet alleen is de ontvangst altijd uitermate hartelijk, ook initieren zij projecten waar het hele dorp sterker van kan worden. Zo is er een 'nursery', een kleuterschool, aan de kerk verbonden. Ook is er een bibliotheek verrezen waar iedereen gebruik van mag maken; een ontzettende rijkdom. Immers, kennis is de sleutel tot vooruitgang.



V.l.n.r.: de parochiekerk, de bibliotheek, en de kleuterschool.

In een land als Malawi, dat tot de armste vijf landen ter wereld behoort, kost het veel moeite om dergelijke initiatieven te financieren. De meeste mensen hebben zelf amper genoeg om hun families van voedsel te voorzien. De parochie in Maldeco wil via het verhuren van de bibliotheekruimte inkomsten genereren voor de kerk en haar projecten. Het dorp ligt in een gebied waar veel workshops en congressen worden georganiseerd.

Nu kan dit echter niet, omdat er bij het complex geen toiletten zijn gebouwd. De parochie is voornemens de toiletten te bouwen en open te stellen voor de mensen in het dorp zonder toilet, voor eventuele huurders van de bibliotheekruimte, maar ook voor de bezoekers van de kerk tijdens de dagelijkse ochtendmis en de eucharistieviering op zondag. De leden van de parochie hebben reeds belangeloos stenen gebakken om een toiletgebouw op te kunnen trekken. Tevens zijn er een timmerman en een metselaar uit de gemeenschap die hebben aangeboden het timmer- en metselwerk voor hun rekening te nemen. Ook wordt er regelmatig gecollecteerd tijdens de diensten, want alle kleine beetjes helpen. Toch is er meer nodig. Om de rest van het project rond te krijgen, is er een offerte gemaakt voor een bedrag van 420 000,00 MKw, omgerekend ruim 1 000,00 euro.

Willy Kumilambe, de secretaris van de financiële commissie, en Victoria Kingstone, penningmeester, laten ons weten dat zij enorm dankbaar zijn voor elke bijdrage die zij van onze parochie mogen ontvangen. Zij voelen zich door hun geloof met ons verbonden en hebben mij op het hart gedrukt dat ik er in de St. Stephanus parochie geen twijfel over mag laten bestaan: als we met zijn allen op reis gaan, zijn we in de huizen van de mensen in Maldeco meer dan welkom om te overnachten.



Hartelijke groet, mede namens Vicky,
Annet Hofland

Zuster Willy

Van internet hebben ze nog nooit gehoord. Teruggetrokken, verscholen in het regenwoud van Kameroen, leven ze: de Pygmeeën. Familie is belangrijk voor ze. Hun kinderen groeien op in een monogame relatie. Zuster Willy, een religieuze die ik via onze gebedsgroep leerde kennen, werkt bij hen. Op mijn verzoek vertelt ze erover.

Als enige blanke vrouw in de wijde omgeving pioniert ze daar met drie Kameroenese medezusters. Er was geen electriciteit, geen water, geen telefoon, geen verbinding met de buitenwereld, zelfs niet via een gsm. Wat er wel was: hun idealisme! Twee jaar later is er nu een kleine kliniek, die op zonnepanelen werkt en goed water uit een put. Met de jeep van een Kameroenese boswachter (forestier) trekken de zusters regelmatig dieper de rimboe in. Hoe komt deze bevlogen baanbreekster tot zo'n leven? Geboren in een Brabants gezin met acht kinderen, ontdekte ze op dertienjarige leeftijd haar roeping: kloosterzuster worden! Op haar zeventiende zag ze in de bioscoop een film over een verpleegster die bij nomaden in de woestijn werkte. Dat inspireerde haar. Ze ging een volledige verpleegkundige opleiding volgen. Nadat ze een pelgrimage naar Lourdes had gemaakt, trad ze in bij een Franse missieorde. Daarna werd ze tot op de dag van vandaag naar diverse landen in Afrika uitgezonden.

De Pygmeeën geloven in een Almachtig Iemand; ook wel de Geest van het woud genoemd. Jezus kennen ze niet. Geleidelijk aan hebben de zusters een band met de timide bosbewoners opgebouwd. Voor de inlandse religieuzen is dat gemakkelijker; de huidskleur schept minder afstand. Als de ouders echter zien, dat hun kinderen door inenting in leven blijven en de zieken onder hen genezen, groeit het vertrouwen. Op een van de foto's lacht een moeder met een kind op de arm met warme sympathie naar zuster Willy. Die behandelt onverschrokken ernstige verwondingen, breuken en voert zonodig spoedoperaties uit. Medische successen zijn belangrijk; de mensen zien, dat goede gezondheidszorg werkt. Het bevrijdt hen van de angst dat ziekten het gevolg zijn van kwade invloeden van levende of overleden familieleden en/of stamgenoten. Niemand is daar schuldig aan; meer gevarieerde voeding en hygiëne helpen. De zusters introduceren nieuwe groenten en delen muskietennetten tegen malaria uit. Helaas is de bevolking ook in aanraking gekomen met blanken die houtfabrieken

hebben opgezet en drugs verspreid. Zelfs aids komt tegenwoordig bij de Pygmeeën voor. Daar rust een taboe op; ze ontkennen het bestaan ervan.

Louise Leneman

De beelden van de kerststal

Nog nooit in de geschiedenis was de kerststal zó populair, zelfs bij een groot niet katholiek publiek.

Vroeger kon je in de decembermaand, stiekem turend door de ramen bij mensen, zien wie er katholiek was. Wie een stal had was R.K. Wie een boom had was protestant of niet gelovig.

Tegenwoordig zijn naast de Boeddhabeelden ook de kerststallen alom aanwezig in huizen en bij families van welke religieuze achtergrond dan ook.

Maar ... wie weet wat de beelden betekenen? Wat weten wij feitelijk van Jozef, de bruidegom van Maria? Waarom een os en een ezel in de stal en geen paard of kalfje? Wie waren de mensen die wij de drie wijzen of drie koningen noemen? Hoe komen wij aan hun namen, want de meeste informatie die wij hebben komt niet uit de bijbel.

Een avond om wat achtergrond op te doen over de beelden die wij trouw elk jaar van zolder halen.

Waar, wanneer, voor wie en door wie?

Waar: Parochiehuis
Dr. Nassaulaan 3c
9401 HJ Assen
(0592) 31 30 29
Maandag 10 december 2012
Om 20.00 uur.

Voor wie: Voor alle geïnteresseerden
Door wie: Pastor Nellie Hamersma-Sluis
pastoraal werkster in Noord-Groningen
Opgave: Vrije inloop
Kosten: Aan deelname van deze avond zijn geen kosten verbonden.
Kosten voor koffie/thee bedragen € 1,- per kopje.

KRO, nu zeker de moeite waard !

Het is alweer even geleden, dat er ‘nieuws’ was rond de omroepen. De ledenraad heeft op 30 juni ingestemd met een fusie tussen de bedrijven van NCRV en KRO, waarbij de Verenigingen zelfstandig zouden blijven. Ook de RKK en IKON zullen deelnemen in het nieuwe bedrijf. Overigens onder de voorwaarden, die de gezamenlijke omroepen hadden afgesproken met de - inmiddels afgetreden - regering, en die in de wetgeving moesten worden vastgelegd. De nieuwe regering wil nog eens 100 miljoen extra bezuinigen, en daarbij krijgen omroepen zoals RKK en IKON helemaal geen budget meer, omdat die zijn ‘ingetrokken’ bij KRO en NCRV.

Op 13 oktober vond onze najaarsbijeenkomst plaats in Groningen. Peter Vermaat, diaken, verteller en dichter hield een voordracht met de titel: ‘de Bijbel als poëtisch sprookje’. De belangstelling was zó groot, dat er nog stoelen moesten worden bijgeplaatst. De rond 50 aanwezigen luisterden muisstil naar zijn inspirerende verhalen. De meeste gingen over de gewoonste dingen in het leven, zoals een protest in dichtvorm tegen zoutwinning in zijn woonplaats Slappeterp (‘lage terp’), waarmee zij de Tweede Kamer ‘om’ kregen. Het was een bijzondere middag.

Ook volgend jaar willen wij weer bijeenkomsten organiseren. Wij doen dit omdat deze ontmoetingen de leden binden.

Heeft u ideeën voor bijzondere plek of spreker, dan is ons e-mailadres: Afdelingsraad.Groningen-Leeuwarden@kro.nl.

Tenslotte wensen wij u een Zalig Kerstfeest en een gezond 2013 toe!

Namens de Afdelingsraad, Dominic Brügemann, secretaris.

Uitvoering van de Messiah op 1 december in de Grote Kerk van Steenwijk.

Nog steeds kan Händels bekendste compositie, Messiah, worden gerekend tot één van de meest populaire klassieke oratoria. De jongere generatie zal dit werk ook kennen in de popversie van Tom Parker die de Messiah in 1979 bewerkte tot The Young Messiah.

De tekst van de Messiah is een selectie van bijbelteksten door de Brit Jennens, waarop Händel zijn muziek baseerde. Deze tekst volgt globaal het kerkelijk jaar: Advent, Kerst, de Lijdenstijd, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Daarom kan de Messiah ook in deze gehele periode worden uitgevoerd. De COV Steenwijk e.o. heeft er voor gekozen het werk in de adventstijd uit te voeren, omdat de nadruk in het werk ligt op de voorspelling en aankondiging van de geboorte van de Messias.

Händel heeft regelmatig veranderingen aangebracht in zijn werk, waardoor er in totaal negen versies van de Messiah bestaan. De COV voert de eerste versie van deze compositie uit, die voor het eerst werd uitgevoerd in 1742.

Het koor wordt begeleid door het Van Wassenaer Consort , terwijl de repetitor van het koor Fedde Tuinstra het kistorgel zal bespelen. Verdere medewerking wordt verleend door de sopraan Ruzanna Nahapetjan, Daniëlla Buijck alt, Jean Léon Klostermann tenor en Bert van de Wetering bas. Alle vier zangers hebben hun sporen in binnen- en buitenland verdiend. Het geheel staat onder leiding Rob Meijer, die sinds 2008 in zijn streven naar perfectionisme het koor tot hoge kwaliteit heeft weten te brengen.

Het concert vindt plaats op **zaterdagavond 1 december 2012** in de Grote Kerk van Steenwijk. Voor dit concert zijn kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij onderstaande leden van de vereniging en bij voorverkoopadressen in Meppel (boekhandel Barth), Steenwijk (Planteyn boeken), Vollenhove (Boek en Mix) en Wolvega (boekhandel Zwikstra) voor €25.=. Op de avond van het concert in de kerk kosten de toegangskaarten €27.50. In beide gevallen inclusief koffie/thee. Als bijzonderheid kan nog genoemd worden dat jongeren tot 15 jaar gratis toegang hebben.

Belangrijk

Bereikbaarheid Pastor Gies

Werktelefoon thuis: 0561-618290 (graag inspreken)

Dinsdag t/m vrijdag kunt u overdag ook bellen in Meppel, waar zij regelmatig (tussen de middag) bereikbaar is. tel.: 0522-252782.

Voor niet dringende zaken kunt ook mailen: pastorgies@rkkerkmeppel.nl

Vrije dag pastor Gies

Pastor Gies heeft op maandag haar vrije dag.

Vriendelijk verzoek om de pastor niet op haar vrije dag te storen. Voor dringende zaken wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Beheerders kerkgebouw

Herman Knape, Tweeloo 13, 7942 AV Meppel, T (0522)-259726

Piet Lakerveld, Heerengracht 7c, 7941 JH Meppel, T(0522)-261490

Beheerder van de begraafplaats "Hesselingen"

Jan Faber, Luzernevlinder 60 7943 TE Meppel, 0522-241791

Het volgende St. Stephanusvuur komt uit op 16 januari.

Voor het nummer "Voorjaar" van het Stephanusvuur jaargang 58-1 moeten de bijdragen vóór 9 januari bij de redactie zijn.

De geldigheid van dit blad loopt van 16 januari tot 6 maart.